



Harry Keizer

1953 - 2025

'The traffic lights, they turn blue tomorrow'
(Jimi Hendrix)

Hanny Keizer

(Hermannus)

* Wierden, 3 januari 1953

† Apeldoorn, 22 januari 2025

Inge

Nathalie, Levi en Noah

Steven, Jonne en Booka, Bowie 🐾

Julia 🦋

Mandy en Vivianne

Guus

Je bent uitgenodigd om bij het afscheid van Harry aanwezig te zijn op woensdag 29 januari om 13.00 uur. Vanaf 12.15 uur ben je welkom in de zaal van VanOuds, Dorpsstraat 46 in Epe om ons te condoleren. Er is dan tot 13.00 uur tijd en ruimte om herinneringen op te halen bij een kopje koffie en een broodje. Na de afscheidsdienst, om circa 14.15 uur, brengen we Harry met zijn naasten naar de begraafplaats.

Liever geen bloemen maar een donatie aan het KWF.
Dat kan d.m.v. het inscannen van deze QR code:



Correspondentieadres:
Inge Hoekstra, Berkenoord 93,
8172 AR Vaassen



Afterglow

Like the dust that settles all around me
I must find a new home
The ways and holes that used to give me shelter
Are all as one to me now
But I, I would search everywhere
Just to hear your call
And walk upon stranger roads than this on
In a world I used to know before
I miss you more

Than the sun reflecting off my pillow
Bringing the warmth of new life
And the sounds that echoed all around me
I caught a glimpse of in the night
But now, now I've lost everything
I give to you my soul
The meaning of all that I believed before
Escapes me in this world of none, no thing, no one

And I would search everywhere
Just to hear your call
And walk upon stranger roads than this one
In a world I used to know before
For now I've lost everything
I give to you my soul
The meaning of all that I believed before
Escapes me in this world of none
I miss you more